



# ROSENKRANSKIRKEN EFTERÅRET 2022

## FORMANDEN HAR ORDET

### TANKER OM NÆSTEKÆRLIGHED

De små ting her i livet handler om næstekærlighed. At tage hånd om hinanden... være god ved sig selv og andre... passe på hinanden. Og ikke mindst ikke være bange for at sige man har det dårligt og har brug for et kram... alle har brug for kærlighed.

Kærligheden er vigtig. Mellem to mennesker eller venner og ikke mindst familie. Også i alle andre relationer hvor man indgår. Heriblandt vores menighed.

Kærligheden forsvinder ej heller selvom man mister én man har kær... livet er ikke altid lige nemt... Derfor er det vigtigt at passe på sig selv og hinanden... det kan ikke siges ofte nok.

Så giv et kram til èn der trænger til lidt kærlighed... Smil til den der har brug for at blive set og snak med den der føler sig ensom... og vær sammen med dem du elsker og holder af så ofte du har tid og overskud til det... Start i dag. .. pludselig er det for sent.

### BØN - FRANS AF SALES 1567-1622

Hvis dit hjerte vandrer eller lider,  
så bring det varsomt tilbage til sin plads  
og anbring det blidt i din Herres nærvær.  
Og selv hvis du i hele dit liv ikke har gjort andet  
end at bringe dit hjerte tilbage  
og igen anbringe det i Guds nærvær,  
selvom det, når du hentede det tilbage,  
hver gang løb væk igen,  
så har du opfyldt dit liv vel.

## PRÆSTEN SKRIVER

Billedet på forsiden af dette blad er af Fra Angelico, som vi godt kender i vores menighed. Originalen til billedet på midterruden bag alteret i Rosenkranskirken med Sankt Thomas, der knæler ved korsets fod, er af Fra Angelico og det første billede man møder, når man besøger hans kloster, San Marco, i Firenze.

På billedet her på forsiden står en masse mennesker i en kø, som vi kan se begyndelsen på, men ikke slutningen af. De ser alle fokuserede på noget uden for billedet, som vi ikke kan se. Og fra det for os usynlige stråler der et kraftigt lys imod dem. Der er ikke kun én uafsluttet kø, men tre ved siden af hinanden, så billedet bliver helt udfyldt af mennesker, der er på vej mod det strålende lys. Der er ikke plads til flere på billedet, og vi får det klare indtryk, at der er mange flere på vej. Nogle af personerne kan man identificere. I bagerste række ud mod højre kan vi se Johannes Døberen med hans karakteristiske kamelhårsdragt og Kong David med sin harpe, i midterrækken ser vi Thomas Aquinas i dominikanerdragt og med en bog, og i nederste række kan vi bl.a. få øje på den hellige Agnes med sit lam på armen; men der er også mange figurer, som ikke er umiddelbart genkendelige. Billedet er et udsnit af Fra Angelicos Kristi Forløbere med Martyrer og Helgener. Billedets mængde af mennesker på vej mod saligheden viser hans optimistiske syn på frelsen. Det er ikke få, men mange, der bliver frelst. Nogle steder i evangeliet er det de få, der bliver frelst. Andre steder er de mange, ligesom den store hvide flok i Johannes Åbenbaring, som ingen kan tælle. 1.november fejrer vi de mange, der bliver frelst, og 2.november beder vi for dem, der endnu er på vej.

*Jeres hjerte må ikke forfærdes! Tro på Gud, og tro på mig! I min faders hus er der mange boliger; hvis ikke, ville jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre en plads rede for jer? Og når jeg er gået bort og har gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at også I skal være, hvor jeg er. Joh 14,1-3*

## STELLA MARIS - KIRKENS STØTTE TIL VERDENS 1,6 MILLIONER SØFOLK.

Vores verden er i kraftig udvikling og det går meget stærkt. Vi handler med varer fra den anden side af jorden som aldrig før. 90% af alle varer i hele verden fragtes med skib – det betyder at vores samfund ikke ville hænge sammen hvis ikke det var for skibsfarten og de mennesker der arbejder der. Skibsfart er både den billigste og miljømæssige metode at fragte varer fra Fjernøsten til Europa. Det er korrekt at skibene forurener meget, men det er stadigvæk væsentligt mindre end hvis alt skulle fragtes med fly, tog eller lastbiler. Verdens største Containerskib kan fragte 24.000 containere på en gang. Hvilket svarer til et sæt tøj til hele Kinas befolkning (1,4 milliarder). Søfarten har siden anden verdenskrig udviklet sig meget og er på ingen måde som tidligere. De søfarende er veluddannede og har familie hjemme, største delen har søfarten som den eneste mulige lejevej og ca. 1/3 af dem forsørger flere generationer med deres indtægt. På hvert skib er der i dag færre folk end tidligere. De store containerskibe har en besætning på 10 – 25 mand. Alt er computerstyret og går utroligt stærkt. Skibene er ofte kun i havn i nogle timer inden de er videre til næste destination.

På Østersøen perle "Bornholm" kommer mange skibe. Både fragt og fiske-skibe. Stella Maris vil gerne etablere et besøgsteam på Bornholm, der kan yde omsorg til de søfarende og fiskere, der gæster øen.



**STELLA MARIS**



Når Stella Maris kommer på besøg ombord, er det som en kærkommen ven. Vi kommer for den enkelte søfarendes skyld. Vi er ikke en

myndighed, arbejdsgiver eller fagforening, men er der på vegne af Kristus, for at yde støtte og trøst. Vi er næsten altid meget velkomne, af både mandskab og skibsejere.

Som frivillig skibsbesøgende kan man være med til at yde denne støtte. Det kræver ingen særlige forudsætninger. Dog skal man kunne et rimeligt engelsk, da det oftest er arbejds sproget ombord. Alle frivillige modtager undervisning, supervision og nødvendigt sikkerhedsudstyr.

David siger "Det er fantastisk at være en del af den verdensomspændende familie i Stella Maris, hvor vi står sammen om at sige tak for de søfarendes indsats, som gør at vi kan leve det liv vi gør. Som skibsbesøgende er man virkelig Kristus arme og ben på jorden og man mærker tydeligt den glæde vi bringer i arbejdet. Ofte får jeg hilsner fra søfolk fra hele verden, der lige vil sige hej eller glædelig påske/jul. Vores strikkeklubber i menighederne bringer også så meget glæde. Både det ting som de producerer og blandt dem der strikker til se søfarende. At kunne give en Filippinsk sømand en hjemmestrikket halsedisse er fantastisk. Det har største betydning at det netop er hjemmestrikket og ikke købt."

Besøg Stella Maris hjemmeside på [www.stellamarisnordic.org](http://www.stellamarisnordic.org)

Stella Maris kan støttes via MobilePay 908990

Kontrakt organisationen på mail [info@stellamarisnordic.org](mailto:info@stellamarisnordic.org) hvis du vil være frivillig.

## **BORNHOLM — HILSEN FRA DIAKON KAARE NIELSEN**

Mit første møde med denne smukke ø var vel i 6-7 klasse. Vi var på lejrskole. Det var ret sjovt, og så skulle vi selv lave mad. Den ene dag stod den på fisk, og ingen ville rense dem. Der var jeg på hjemmebane. Det kunne jeg, da jeg er vokset op i vandkanten. Så det første møde med ø'en var godt.

Derefter gik der en rum tid. I løbet af denne tid blev jeg katolik, noget jeg rigtig længe ville. Jeg er født i Åbenrå, altså nær det den dansk-tyske grænse, med en mor, der havde rødder i Folkekirken, og en far med jødiske baggrund. Fra jeg var ganske ung, elskede jeg at se gudstjenester, katolske messen i tv og det var på tysk tv. Sådan noget sendte DR ikke på den tid.

Forstod jeg hvad der forgik i messen? Nej, men et eller andet fangede mig. Det måtte undersøges, derfor begyndte jeg at komme i den lille katolske menighed i Åbenrå. Da jeg havde konverteret, besøgte jeg Myrendal Kloster og var der en tid. Det var godt, skønt og en god hvidløgssost havde de også.

Senere er det blevet til en del Folkemøder, nogle gudstjenester, en dåb og et bryllup. Folkemødet er en del af mit virke som diakon. Det er en god måde at komme ud og møde mennesker, der måske ikke er så meget i kontakt med vores kirke. At være ude blandt ikke kirkelige mennesker er noget jeg gerne gør. Det er spændende at møde mennesker med en anden tilgang til livet, og der har jeg mulighed for at forkynde evangeliet. Derfor er der også to torsdage i måneden Natkirke på Nørrebro i Sakramentskirken. Der kommer ligeledes alle mulige og helt sikkert umulige mennesker. Men det er godt at møde mennesker, der ikke kender til troen, tale med dem, høre dem, og bede for dem.

Efter konversionen læste jeg teologi i Tyskland, og i 1997 viede biskoppen mig til diakon. Derefter flugte 10 år med ansvar for menighederne i Silkeborg og Herning. Så 10 år som Missio ansvarlig for De Nordiske Lande. Pt. er jeg ansvarlig for Den Tysk Talende Menighed, dommer i Den Kirkelige Domstol og meget andet.

At være diakon er også at tale med mennesker. Jeg kom med tiden til den erkendelse, at der var brug for en dybere forståelse af, hvad der kan være på spil hos mennesker, og hvordan man kan hjælpe dem videre. Derfor læ-

ste jeg psykologi og i dag er en del af min diakonale tjeneste det psykoterapeutiske felt. Det giver rigtig god mening at kunne bevæge sig mellem teologien og psykologien. At se mennesker, der kommer fri af det, der har plaget dem er fantastisk og en gave.

I denne måned kan jeg se tilbage på 25 års virke som diakon. En tid, hvor jeg har måtte møde mange mennesker, følge dem for længere eller kortere tid. En tid og tjeneste jeg er taknemmelig for. Alt godt og Guds fre.

Kh diakon Kaare



## **25.9. KIRKEKAFFE OG MENIGHEDSMØDE**

Da Søstrene af Det Dyrebare Blod flyttede, fordelte vi deres opgaver mellem os, og der blev taget godt hånd om opgaverne. Nu efter næsten 10 år har vi brug for at gøre status og se, om der er områder, hvor vi skal justere tingene. Vi håber, I vil møde talstærkt op og give jeres mening til kende til kirkekaffen søndag 25. september.

## 1.10.: UDFLUGT TIL LUNDS DOMKIRKE OG DALBY KIRKE I SKÅNE



Dalby Kirke



Lunds Domkirke

Vi kører sammen i privatbiler og tager med færgen fra Rønne kl.10.30 og spiser frokost ombord. Vi vil være i Ystad kl. 11.50 og sætter straks kursen mod Dalby, hvor vi skal besøge den ældste danske stenkirke, som også var bispekirke før Lund blev bispesæde. Derefter kører vi til Lund og ser Domkirken, der var sæde for den danske ærkebiskop i Nordens største ærkebispedømme. Det siges at være Nordens største og flotteste romanske kirke.

Undervejs finder vi et kaffested. Vi skal være tilbage i Ystad, så vi kan nå færgen kl.16.30 og vil så være i Rønne kl.17.50. Vi ville også gerne have besøgt nogle af klostrene i Skåne, men med færgeforbindelserne om lørdagen har vi kun godt 4 timer inklusiv kørsel, så klostrene må vente til en anden gang. Man kan enten tilmelde sig på sedlen i kirken eller skrive til [sogn@rosenkranskirken.dk](mailto:sogn@rosenkranskirken.dk). Når vi ved, hvem, der kommer med kan vi fordele os på bilerne, så vi ikke kører i for mange.

## 30.10. MENIGHEDSSØNDAG ”LITURGIREFORMEN”





Vi har lige fået en ny flot altermessebog på dansk, som vi har savnet i mange år. På koncilet i 1960'erne blev det vedtaget at lave en reform af gudstjenesten. Bl.a. blev det tilladt at bruge modersmålet, der blev et større udvalg af bibelteksterne til messen, og opgaverne i liturgien blev fordelt på flere, fordi målet var menighedens aktive deltagelse i eukaristien. Sognepræsten fortæller om baggrunden for liturgireformen efter messen, og bagefter spiser vi frokost sammen. Tag gerne lidt med til buffeten.

## ADVENTSRETRÆTE "BAN HERREN VEJ!"



Der er to vigtige personer, der hører med til advent: Sankt Nikolaus og Johannes Døbereren. Nikolaus er først med i næste menighedsblad, men lørdag den 26.11. har vi muligheden for at møde Døbereren. Hans budskab er at vi skal bane vej for Gud i vores liv. Han går ikke ind i Jerusalem; men folk kommer ud til ham i ørkenen for at lytte til ham. Vi har chancen for at gå ud og høre, hvad han siger. Til adventsretræten vil vi hver især lytte til ham og se

på, hvad der blokerer vejen mellem os og Gud. Der bliver også chance for i forsoningens sakramente at få ryddet forhindringerne af vejen.

10.00 Bibelmeditation

11.00 Bodsandagt med mulighed for skriftemål

12.00 Messe

Efter messen bliver der serveret en adventssuppe

Man behøver ikke at være med til det hele, men kan vælge den eller de dele, man vil.

## Kalender

### Messe hver søndag kl.10.00

Søndag 25.09. Kirkekafe og menighedsmøde

Lørdag 01.10. Udflugt til Dalby og Lunds Domkirke

Søndag 30.10. Menighedssøndag – ”Liturgireformen”

Søndag 06.11. Alle Helgen/Alle Sjæle

Kirkegårdsandagt efter messen

Lørdag 26.11. Adventsretræte

### MEDDELELSE FRA SOGNEPRÆSTEN

Siden begyndelsen af 2020 har jeg været sognepræst både på Bornholm og i Hvidovre. Fra den 1.september i år har sognepræsterne ved Domkirken overtaget ansvaret for menigheden i Hvidovre, hvilket betyder, at jeg får mere tid til Bornholm. Jeg er dog også stadig generalvikar med, hvad dette indebærer, og jeg hjælper også den 2.søndag i måneden med messen i den tysksprogede menighed i København. Det er dog sikkert, at jeg vil kunne være oftere om søndagen i Aakirkeby, hvad jeg glæder mig meget til.

*Sognepræsten*

Annoncer:



**LE PORT** RESTAURANT

**Vang 81 – 3790 Hasle – Tlf: 56 96 92 01- [www.leport.dk](http://www.leport.dk) – [info@leport.dk](mailto:info@leport.dk)**

**Øen's  
Totalservice**


- Erhvervsrengøring og vinduespolering
- Havearbejde og træfældning
- Oprydning og bortkørsel
- Viceværtogaver

**Tlf. 23 20 52 42**  
**[hptotalservice@gmail.com](mailto:hptotalservice@gmail.com)**

## **Rosenkranskirken (35)**

Gregersgade 12  
3720 Aakirkeby

<http://rosenkranskirken.dk/>

 2-3 trin op til kirkerummet

### **Messe**

Søndag kl. 10.00

### **Sognepræst**

Niels Engelbrecht  
Stenosgade 4B  
1616 Kbh.V  
30 54 21 18  
ne@katolsk.dk

### **Menighedsrådsformand**

Hans Peter Pedersen  
Kongstubevejen 6,  
3700 Rønne  
Tlf.: 23 20 52 42  
hptotalservice@gmail.com

### **Kontaktperson**

John Krüger  
Kuleborgvej 25  
3720 Aakirkeby  
Tlf.: 20 47 04 34  
sogn@rosenkranskirken.dk